

Familietraditie

In 1931 begonnen Piet en Josephine van den Broek een herenmodezaak in de Gen. Cronjéstraat. Piet had het vak van huis uit meegekregen: zijn vader was kleermaker en zijn moeder bezat een herenmodezaak in Amsterdam. In de winkel in de Gen. Cronjéstraat - die in de loop der jaren uitbreidde van één naar vier panden - verkocht hij in het begin overhemden en stropdassen en vulde dat later aan met confectie- en maatkleding. Ook in de volgende generatie bleek de familietraditie sterk. Oudste zoon Ton van den Broek werkte vanaf 1953 jarenlang met zijn vader samen en nam de herenmodezaak over. Een tweede zoon, Paul van den Broek, kwam in 1965 in de zaak en opende in 1971 een tweede filiaal in het - toen nieuwe - winkelcentrum van Schalkwijk. Bob en Letty van den Broek, die sinds 2001 de zaak drijven, stammen af van deze laatste. Nog steeds voeren zij een uitgebreide collectie van zowel business-, casual- en maatkleding tot schoenen.

Stoffenliefhebber

Bob van den Broek zette al op jonge leeftijd zijn zinnen op het modevak. "De vrijheid van het ondernemersvak trekt mij aan en ik ben een echte stoffenliefhebber." Bob volgde zijn vader en opa dan ook op als inkoopcommissielid van de inkoopcombinatie Centurion. Mede door het bezoeken van beurzen en leveranciers in Duitsland, Frankrijk en Italië, kon hij zijn kennis van het mode- en stoffenvak nog beter ontwikkelen. Letty is zich van de lange familietraditie erg bewust. "Ons bedrijf heeft een lange historie. Het is een eer om het familiebedrijf te mogen voortzetten." Hoewel zij haar opa nooit gekend heeft, vangt zij af en toe een glimp op van wie hij was. "Laatst kwam iemand in de winkel die vertelde dat hij vroeger met opa stookhout ruilde voor kleding. Die verhalen zijn erg leuk."

